

## Om at bære frugt.

I Johannesevangeliet kapitel 15 fortælles os i lignelsen om vintræet og grenene, at det er grenene, som bærer frugten, men det er stammen og roden, som frembringer den.

Hvor velsignet enkelt Jesus forklarer, hvordan en kristen kan komme ind i denne Guds plan med sit liv – at han skal bære megen frugt.

Johs.15.5: ”Jeg er vintræet, I er grenene, den, som bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt, thi uden mig kunne I slet intet gøre.”

Vi må blive i stammen (Jesus).

Hvad vil det sige?

Jesus sagde: ”Dersom I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple.” Johs.8.31

Akkurat som der fra en træstamme sendes saft og kraft gennem fine kanaler ud i grenene, således består vort kristenliv i at stadig tage imod mere og mere fra Jesus igennem de fine kanaler eller kraftkilder, som Han har givet os i de såkaldte fire Bér:

**BØNNEN – BIBELEN – BRODERSAMFUNDET – BRØDSBRYDELSEN.**

Der står fortalt om den første menighed, at den holdt fast ved disse kanaler.

Ap.g.2.42: ”Og de holdt fast ved apostlenes lære og samfundet, brødets brydelse og bønnerne.”

Så fik de også udrettet vældige ting for Gud ved at bringe evangeliet ud over den daværende kendte verden, endog ind i kejserhoffet i Rom.

Når vi gennem disse kanaler stadig modtager mere af Kristus og ikke stopper dem til ved ulydighed eller nogen ubekendt synd, da vil grenene vokse, sætte blade

og blomstre og til sidst give moden frugt – uden at de selv gør noget fra eller til.

De optager blot, ”suger” næring fra Kristus, og så begynder Åndens frugt at vise sig.

Men grenene skal bare bære frugter, og det kan undertiden være en tung byrde. Men lige så lidt som grenene sukker over byrden, lige så lidt sukker den kristne over sin byrde.

Og de tager heller ikke nogen ære af det, de ved, at det er gartneren, der skal have æren, når grenen får lov til at bære frugt – i tålmodighed, som der står om de hundrede fold. Luk.8.15

TÅLMODIGHED - UDHOLDENHED