

Når vi beder.

Gud giver sine bedende børn mange og dyrebare løfter. Når vi beder, skal vi få, ”for at vor glæde må blive fuldkommen.” Joh.16.24

Og når vi bringer alle ting til Ham i bøn, skal ”Hans fred, som overgår al forstand bevare vore hjerter og tanker i Kristus Jesus.” Fil.4.6-7

Og for hver den, som banker på, skal døren blive lukket op. Mat.7.7-8

Igen og igen siges det i Guds ord, at den, som beder, skal få.

Når vi beder i Hans navn og efter Hans vilje, viser Hans ord os, at Gud ikke alene **giver**, som svar på bøn, men Han **arbejder** også, når vi beder.

Når vi beder, sætter vi Guds almægtige kræfter i bevægelse. Tænk, hvad et guds barn kan udrette i sit lønkammer!

Som svar på bøn vil nye vidner blive sendt ud med evangeliet, nye døre kan åbnes, nye hjerter gribes af Herren.

ALT KAN SKE SOM SVAR PÅ BØN!

Mørkets magt knækkes og Guds rige føres videre, stadig videre, som svar på bøn.

Bønneretten giver os et vældigt privilegium, men også et stort ansvar.

”I har ikke, fordi I ikke beder!” siger Jacob i kap. 4.2

En har sagt:

”Ligesom en maskinmester kan lade sit barn åbne for kraften i maskinen ved at trykke på en lille knap, således siger vor himmelske Fader, som har al magten i himmelen og på jorden, til sine små svage børn, at der-

som vi vil bede, så skal Han gøre det, ja, de store og ufattelige ting, vil Han lade os få del i.

Jer.33.2-3: ”Så siger Herren, som gør det, Herren, som beslutter det, så at Han udfører det, Herren, er Hans navn: Råb til mig! og jeg vil svare dig, jeg vil tilkende-give dig store og velforvarede ting, som du ikke ved.”

Føler du dig tilsidesat og ubrugelig? Der er en, som har brug for dig, og en, som har gjort sig afhængig af din indsats.

DET ER DIN FADER I HIMMELEN.

Han spørger, om du vil stå med Ham i Hans sjælefrelsende arbejde i verden og gå ind i bønnetjenesten.

Han har gjort sig afhængig af medarbejdere. Han ser efter nogle, ”som vil stille sig i gabet”, så Hans gerning kan gøres. Ezek.22.30

ER DU VILLIG?

TÆNK! SAMARBEJDE MED GUD!

Mon vi nogensinde får et bedre tilbud!

Ordet siger:

Gal.6.9: ” Men når vi gør det gode, da lad os ikke blive trætte, thi i sin tid skal vi høste, såfremt vi ikke giver tabt.”