

Hvedekornet.

Johs.12.24: ”Sandelig, sandelig siger jeg jer, hvis ikke HVEDEKORNET falder i jorden og dør, bliver det ene, men dersom det dør, bærer det megen frugt.”

Det er en stor misforståelse, når man i forkyndelsen bruger HVEDEKORNET som et billede på det gamle menneske – gamle Adam.

Gamle Adam skal ikke lægges i jorden, men han skal korsfæstes.

HVEDEKORNET er altså ikke et billede på det syndige SELV, men på den troendes NYE LIV, som må lægges i Kristi død for at bære frugt.

Det gamle liv, SELVET og JEG ét, skal jo ikke bære frugt, for det ville være dårlige frugter, men det skal forbandes og korsfæstes.

2. Kor.4.10-12: ”Altid bærende JESU dødelse om i legemet, for at også JESU LIV må åbenbares i vort legeme. Således er døden virksom i os, men livet i jer.”

KONG SAUL måtte stadfæstes i sin kongeværdighed og salvelse, men bestod ikke prøven, selvom han **var** en konge. Han var salvet og dygtiggjort, ja, omskiftet til en anden mand, men alligevel blev han ikke optaget af Herren. Han lavede endog sit eget mindesmærke.

1. Sam.15.10-26

DRONNING VASTHI i Esters bog var en dronning, men heller ikke hun bestod prøven.

Kong AHASVERUS indbød til **sit** gæstebud, men hun kom ikke, men lavede **sit eget** gæstebud.

Hun blev ikke optaget af kongens interesser, men af sine egne. Esters bog 1.10-19

Den fortabte søn ødslede arven bort – SELVE DET NYE LIV I GUD – og først da den var opbrugt, og han var kommet til kort med at leve det nye liv ved egen

kraft (hvedekornets nedlæggelse i jorden), da søgte han faderen i stedet for arven, og fik alt igen i AFHÆNGIGHED af faderen. Luk.15.11-32

Der er stor fare for, at vi som frelste og dygtiggjorte, åndsfulde kristne bliver optaget af arbejdet og gerningen og gaverne – mere end af Herren!

DJÆVELEN VIL ALTID HAVE DET NYE MENNESKE TIL AT VÆRE NOGET FOR SIG SELV OG I SIG SELV!

Det prøvede han at friste Jesus til i ørkenen, men der står:

Luk.4.1-13: ”Men Jesus vendte tilbage fra Jordan fuld af den Helligånd, og blev ført af Ånden i ørkenen i fyrretyve dage, mens Han blev fristet af djævelen.”

Jesus forblev i den Helligånd, selv om den førte Ham til ørkenen og i fristelse. Det kan være, at du og jeg for længst var gået ud af Ånden, hvis vi skulle føres ad den vej.

Vi vil så gerne være **vældige** og **være oppe**, men Jesus siger:

Johs.15.5B: ”thi skilt fra mig kan I slet intet gøre.”

Altså: DET GAMLE MENNESKE, det kødelige JEG, skal på korset sammen med Jesus, fordi det er forbandet, og

DET NYE MENNESKE, DET NYE LIV, HVEDEKORNET, skal lægges i jorden og dø, for at blive til et liv i afhængighed af Faderen, så vi aldrig er noget i os selv, men alene er noget i Ham.

Vi må altså give Gud det tilbage, som HAN har givet os, og da skal vi få lov til at kende Ham og Hans opstandelseskraft. Fil.3.10

Er du så villig til at overgive dig så helt til Guds Ånds ledelse og vilje, så du ikke engang lever dit nye liv selv, men KRISTUS lever det i dig?

Det er den fuldkomne velsignelse og grundlaget for al sand åndsfulde!!

