

## Storm.

For nogle år siden havde vi en frygtelig storm og mange træer væltede.

Rundt omkring os på veje og marker så vi væltede træer, og efter stormen gik jeg ud for at se, hvilken skade den havde forvoldt.

Lige uden for mit hus var der væltet et stort træ. ”Hvorfor faldt det træ?” spurgte jeg mig selv.

Der var andre træer, som blev stående i stormen, men dette træ og mange andre faldt, og da jeg så nærmere efter, forstod jeg, hvorfor det var faldet.

Det havde grene og blade som de andre træer, og set udefra var det magen til de andre træer, men ved nærmere eftersyn opdagede jeg, at stammen var hul. Det var kun en tom skal.

Så længe det stod imellem de andre træer var der ingen forskel at se. Det havde alle den ydre bekendelses blade, men da stormen kom, viste det sig, at der var en afgørende forskel.

**STORMEN FANDT TRÆETS SVAGE PUNKT.**

For den kristne gælder det om, at det indre er i orden – at det er levende og virkeligt.

Paulus taler til romerne om, at det er det indvortes, der tæler:

Rom.2.28-29: ”Thi jøde er ikke den, som er det i det udvortes .... men jøde er den, som er det i det indvortes.”

Guds folk har brug for en helt ny forståelse af, hvad det vil sige at være en kristen. En klar erkendelse af, hvad det er at leve som en kristen, så de bliver rodfæstede i kristenlivet.

Vi nærmer os en tid, hvor de kristne igen vil blive prøvet som på apostlenes tid.

Mange af Guds børn har holdt ud i prøvelser, men med bedrøvelse må vi også konstatere, at adskillige kristne er faldet for stormen og er brudt sammen – ”bølgerne”

har skyllet dem bort. Derfor trænger de kristne mere end noget andet til at blive rodfæstede, så der ikke skal være svage punkter i deres liv.