

Dødsdag.

Præd.7.1: ” Godt navn er bedre end ypperlig salve og dødsdag bedre end fødselsdag.”

Sådan skrev kong Salomon. Hvilken usædvanlig tekst!

Og alligevel er Salomon ikke alene om at mene sådan.

Paulus skrev:

Fil.1.21: ”Thi det at leve er mig Kristus og at dø en vinding.”

Og han sagde også, at han havde lyst til at bryde op og være sammen med Kristus, thi det var langt, langt bedre.

Fil.1.23: ”Men jeg står tvivlrådig imellem de to ting, idet jeg har lysten til at bryde op og være sammen med Kristus, thi dette var såre meget bedre.”

Johannes skrev ligeledes:

Åb.14.13: ”Salige er de døde, som dør i Herren herefter....”

DØDEN ER ALDRIG EN TRAGEDIE FOR DEN KRISTNE!

Under sin sidste sygdom udtalte D.L.Moody: ”Snart vil I læse i avisen, at Moody er død. Tro det ikke, for da vil jeg være mere levende, end jeg er nu.”

Det er, hvad bibelen lærer. Døden er indgangen til herligheden. Når vi dør, kommer vi ind i en bedre verden.

Jeg er glad for de ord, Jesus sagde til den døende røver: ”I dag skal du være med mig i paradiset.” Luk.23.43

Vi véd, hvor kristne går hen, når de dør. Himmelen er et virkeligt sted, og Jesus er dér.

Døden her er opbrud, men dér er den ankomst!

Vor undervisning om døden må forbindes med vor undervisning om himmelen.

Himmelen er overordentlig skøn. Bibelen kan knapt finde ord for at beskrive dens rigdom, lykke, kærlighed, musik og aktivitet!

Når vi dør, kommer vi mere fuldt ind i Guds familie. Vi vil være sammen, og vi vil kende og elske hinanden mere fuldt, end vi har oplevet her på jorden.

Den skønneste kærlighed og glæde, vi deler i dette liv, er blot antydninger af himmelens lykke og fællesskab.

Gud har skabt os for kærlighed og venskab. Intet vil forstyrre himmelens glæde.

Når vi dør, får vi bedre legemer.

Vore legemer her bliver udslidte, og vi forlader vort legeme, når vi dør.

Men vi vil ikke ”afklædes”, men ”overklædes.”

2. Kor.5.4

Vi vedbliver med at have en solid eksistens. Bibelen fortæller os, at vi skal få en form og skikkelse, der korresponderer med vore nuværende legemer – således som Samuel, Moses, Elias og andre fik. Vi vil fungere bedre end nogen sinde, uden svaghed og smerter.

Den endelige og sidste velsignelse vil blive vort nuværende legemes opstandelse, når Jesus kommer igen.

Dette legeme vil blive i overensstemmelse med Guds kærlighed, visdom og magt.

Det har Jesus sikret os ved sin opstandelse.

Har du nogle, du holdt af, der er gået forud for at være sammen med Herren og nu venter på dit komme?

Fordi de kendte Herren Jesus som Frelser, kan du lade lovsangstoner lyde, håbets og sejrens toner, fordi Kristus opstod og lever i dag.