

Ild.

Ilden er gennemtrængende. Den borer sig helt ind til det inderste og levner intet.

Den er rensende. Den skiller slagterne fra guldets. Den brænder rod og top, og den renses karret fra al smitte.

Den brænder op og tilintetgør.

DEN HELLIGÅNDS ILD vil brænde alt op, som er brændbart. Ødelægge alt, som kan ødelægges.

Men den renses og fornyes også.

ÅNDENS ILD helliggør sjælen og bereder den for LAMMETS BRYLLUP.

Ligesom varmen bereder maden til os, således bereder den Hellige Ånd ordet for os, så det bliver til føde for vor ånd.

Ilden fra Gud kvikker både vor ånd og vor sjæl op og giver sundhed til vort legeme.

Guds ild smelter selv de hårdeste hjerter og former dem efter Guds vilje.

Guds Ånd er udgangspunktet for al åndelig kraft.

Ilden varmer. DEN HELLIGE ÅND er kilden til al kærlighed og åndelig nidkærhed. Han tænder sjælen i brand for Gud og til hjælp for andre mennesker.

Ilden bevarer. Hyrderne i Østen omringer dyrene om natten med en ildmur, som skal bevare dem fra vilde dyr.

Herrens løfte til os er:

Zak.2.9: ”Jeg vil selv, lyder det fra Herren, være en **ildmur** omkring det og herliggøre mig i det.”

Jesus Kristus er den, som døber med den Hellige Ånd og ild.

Luk.3.15-17: ”Da folket var i forventning, og alle tænkte i deres hjerter, om ikke Johannes skulle være Kristus, så tog Johannes til orde og sagde til alle: ”Jeg døber jer med vand; men Han kommer, som er stærke-

re end jeg; jeg er end ikke værdig til at løse remmen på Hans sko; Han skal døbe jer med HELLIGÅND og ILD. Sin kasteskovl har Han i hånden for at gennemrense sin lo og samle hveden i sin lade, men avnerne skal Han opbrænde med uudslukkelig ild.”