

Avner.

Luk.3.17: ”Sin kasteskovl har Han i hånden for at gennemrense sin lo og samle hveden i sin lade, men avnerne skal Han opbrænde med uudslukkelig ild.”

Hvad tjener avnerne til?

De beskytter hveden, men kun for en tid. Så skal avnerne bort og brændes.

Hvad er avnerne billede på?

Mon det ikke er alle de ting, som hænger ved os som kristne?

De kan måske give en vis beskyttelse i den første tid, men så kommer Herren med sin ”kasteskovl”.

Prøverne kommer!

Vi stilles på valg til en dybere indvielse, til i lydighed at tage korset op og følge vor Mester.

Det er Herren, som er ude for at rense og hellige vore liv.

AVNERNE MÅ BORT!

Og de skal i ilden, siger Guds ord. Herrens nåde er uendelig. Han vil berede os til et dybere samfund med Ham selv. Han kommer jo snart igen for at hente os.

”Han skal døbe jer med den Helligånd og ild” siger ordet.

Ilden må gå igennem os. Åndsdåben er ikke afslutningen på udrustningen i den troendes liv. Den er en ny begyndelse.

Ilden hører også med, og den må få lov til at gå igennem vort daglige liv.

Det kødelige og selviske må brændes op.

”FOR UDEN HELLIGGØRELSE SKAL INGEN SE HERREN.” Hebr.12.14

Ilden har en alsidig gerning og er meget nødvendig.
Den smelter det hårde, den lyser, den varmer!
Jo mørkere der er, des mere lyser ilden. Og i kolde efterårsaftener samler fårene sig omkring bålet for at varme sig.

Mon vi varmer op, hvor vi færdes? Mange fryser i dag og længes efter samfund.
Brænder Guds ild i dit og mit hjerte?

Vi husker fra Elias' liv, at da offeret var lagt til rette på Karmels bjergs alter, faldt Guds ild fra himmelen.

1. Kong.18.38

Hvis du ved tro er forenet med Jesus i Hans død, skal du også få lov til at opleve Hans **opstandelseskraft** og **ild**.

Der står: 3. Mos.6.6: "ILDEN skal **stedse** være optændt på alteret, og må ikke udslukkes."