

Et nul.

1. Kor.1.26-29: ”Thi se, brødre! på jeres kaldelse, at I er ikke mange vise efter kødet, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme, men det, som var dårskab for verden, udvalgte Gud for at beskæmme de vise, og det, som var svagt for verden, udvalgte Gud for at beskæmme det stærke, og det for verden uædle og det ringeagtede, det, som intet var, udvalgte Gud for at gøre det, som var noget, til intet, for at intet kød skal rose sig for Gud.”

Hvor mange mennesker har ikke tit følt mindreværd, følt sig ringe og uduelige og håbløse, og denne sindstilstand har været et effektivt våben i fjendens hånd til at gøre os modløse.

Men ovennævnte tale fra bibelen giver de håbløse håb og de modløse mod.

Gud kan kun frelse det, som intet er i sig selv – det hjælpeløse og fortabte. Og Gud kan kun bruge det, som ingenting er – intet i egen kraft og visdom, intet i verdens øjne.

Søren Kirkegård siger: **Gud skaber alt af intet – og alt, hvad Gud skal bruge, gør Han først til intet.**

Gud gør faldne, gudsfjendske syndetrælle til nye skabninger i Kristus, så alt bliver forvandlet, og det gamle er forbi, og alt er blevet nyt. Og i dette mægtige frelsesværk kan mennesket ikke selv bidrage med noget som helst.

Det eneste, vi kan gøre er, at holde op med at gøre modstand mod Guds gerning, thi det er vor modvilje mod Gud, der hindrer Ham i at gøre os til dét, som Han ønsker.

Således er det også, når Gud skal bruge et menneske i sit riges tjeneste, da må Han først gøre os til ingenting – TIL NUL – så vi erkender, at ”UDEN MIG” kan I slet intet gøre, og da kan vi også tro: ”Alt formår jeg i Ham, som gør mig stærk.”

ET NUL er intet i sig selv, repræsenterer ingen værdi i sig selv.

Men bag et stort tal bliver ”ET NUL” noget meget værdifuldt.

Og i Kristus bliver det, der intet er, til noget – dér bliver vi brugbare, stærke, vise, kærlige, osv.

”Fyldt af Ham, som giver alle af sin fylde.”

Derfor består Guds sande menighed på jorden af NULLER – det er dem, som Jesus kalder de fattige i Ånden, de ydmyge.

Er vi villige til at blive små i os selv? For først da kan vi blive store i Kristus!