

## Kraften af en bibel.

I en lille by i den sydlige del af Argentina trådte en soldat en dag ind i en mødesal, hvor evangeliet netop blev forkyndt.

Det var sangen derinde fra, der havde lokket ham derind.

Efter mødet blev han tilbage og talte med missionæren, som spurgte ham, om han var en kristen.

”Ja, det er jeg”, svarede han. ”Hvor hørte du evangeliet? Fra min mor! Hvor bor hun? Hun bor langt herfra, men vil du komme og besøge hende? Hun har aldrig hørt en prædikant, og hun vil blive glad for at se dig.

Missionæren tog imod indbydelsen og fandt langt borte på en bondegård en gammel kristen kvinde.

Ingen missionær havde nogensinde før besøgt hende på det sted, hvor hun boede.

Hun fortalte ham, at for år tilbage var en kolportør kommet den vej og havde givet hende en bibel. Hun havde læst den grundigt. Helligånden havde åbnet hendes øjne, og hun var kommet til at kende Jesus som sin frelser. Hun havde ikke haft nogen anden til at undervise sig ens Helligånden.

Den gamle kvinde var mor til 14 børn. På den tid, hvor missionæren besøgte hende, var den yngste 12 år gammel, og hun havde gennem læsningen af den bibel, som den ukendte kolportør havde efterladt, ført alle sine børn til Kristus.

Missionæren havde den glæde at døbe hele familien, og om den aften, da de var samlet om Guds ord, sagde han, at han aldrig før havde hørt skriften udlagt på en så underfuld måde, som da denne ånds-oplærte, hellige kvinde bragte nyt og gammelt ud af Guds forråds-kammer. I sandhed:

”Dine ORDS åbenbaring bringer lys og gør de retfærdige forstandige.”

Sal.119.130