

# Medborgere.

Efes.2.19 ”Så er I da ikke længere fremmede og udlændinge, men I er de helliges medborgere og Guds husfæller.” (familiemedlemmer)

Vi har hver især et ENKELTLIV skjult med Kristus i Hans fortrolighed.

Men vi har også et FÆLLESLIV sammen med de hellige. Vi er ”de helliges medborgere.”

Herrens troende skare er ikke en flok – en tilfældig samlet hob – men et SAMFUND, et helligt BORGERSKAB, et himmelsk BORGERSKAB.

DET ER DERES STYRKE!!

Det er ikke godt at være ene, det sagde Gud allerede i begyndelsen i Edens have. 1. Mos.2.18

Og det ved satan også, at om han blot kan få os ene, så har han vundet.

Verdens børn har deres styrke i sammenholdet, derfor laver de foreninger og sammenslutninger og fagforeninger.

Men det har Guds børn også.

Der er rigdom, der er styrke, der er bevarelse i de helliges samfund.

Derfor står der også:

2. Tim.2.22: ”Jag efter retfærdighed, troskab, kærlighed og fred **sammen** med dem, som påkalder Herren af et rent hjerte.”

Efes.3.17-19: (gl.o.)”at Kristus må bo ved troen i jeres hjerter, for at I, rodfæstede og grundfæstede i kærlighed, kunne **sammen med alle de hellige** formå at begribe, hvor stor bredden og længden og dybden er, og at kende Kristi kærlighed som overgår al erkendelse, for at i kunne fyldes indtil hele Guds FYLDE.”

Fil.1.27: ”Kun skal I **sammen** leve et liv, der er Kristi evangelium værdigt, så jeg, hvad enten jeg kommer og besøger jer eller er fraværende, kan høre om jer, at i står fast i én Ånd og med én sjæl strider **sammen** for troen på evangeliet.”

Ap.g.2.14: ”Da trådte Peter frem **sammen** med de elleve, opløftede sin røst og talte til dem..”

Sal.34.4: ”Lover Herren storlig med mig og lad os **tilsammen** ophøje Hans navn.”

Unddrag dig derfor aldrig dette samfund. Skil dig ikke fra de brødre, du er ét i ånden med, for så lider du sjæleskade.

Hebr.10.24-25: ”Og lad os give agt på hverandre, så vi opflammer hverandre til kærlighed og gode gerninger, og ikke forlader vor egen forsamling, som nogle har for skik, men formaner hverandre, og det så meget mere, dom I ser, at DAGEN nærmer sig.”

(I grundsproget står der: ”ikke forsømme, ikke undlade at komme sammen”)

Altså, man må ikke isolere sig, men man må godt tage afstand fra det ”kødelige” og ”ugudelige”.

Derfor, tag del i arbejdet, i glæderne, i lidelserne og i ansvaret. Så får du også del i SAMFUNDETS velsignelser.

Søg brødrenes råd, deres vejledning, deres trøst, og du skal se, der er nåde i det.

Thi Guds løfter lyser derover – det løfte, som er givet SAMFUNDET.

”Hvad som helst **I BEDER OM** i mit navn, det vil **jeg** gøre.” Johs.14.13