

Guds tanker – mine tanker

Fortsat fra den 5. september:

Guds konger ligner Smyrna-menigheden.

1.Kor.4.9-13: ”Thi jeg synes, Gud har stillet os apostle frem som de ringeste, ja, som dødsdømte; et skuespil er vi jo blevet for hele verden, både for engle og mennesker. Vi er dårer for Kristi skyld, I er kloge i Kristus; vi er svage, I er stærke; I er hædrede, vi foragtede! Indtil denne stund har vi både sultet og tørstet og manglet klæder; vi bliver mishandlet; vi er hjemløse; vi arbejder hårdt med vore hænder. Skælder man os ud, velsigner vi; forfølger man os, finder vi os deri; spotter man os, svarer vi med gode ord; som verdens fejeskarn er vi blevet, i alles øjne et udskud indtil nu.”

Gud er nådig imod Laodikea og tilbyder dem forandring ved køb.

De havde jo ingen trængsler haft, så nu skulle de til at opleve ”den prøvede tro”, som var mere dyrebar end det forgængelige guld, og de skulle opleve at blive iført de hvide klæder, som er de helliges ”retfærdigheds-handlinger”. Og nu skulle de til at styres og ledes af Helligånden, så de ved øjensalven kunne blive seende og kende deres sande tilstand.

Men selv om Smyrna kendte trængsler, lover Herren dem ikke fritagelse for disse, thi deres stilling var en trussel imod satan, det var Laodikeas stilling ikke.

At se, Som Gud ser, er noget forunderligt, for da er trængsler et redskab til stor herlighed.

Jak.1,2-4: ”Mine brødre! I skal regne det for lutter glæde, når I kommer ind i mange slags prøvelser. I ved jo, at når jeres tro prøves, virker det udholdenhed; og udholdenhed skal føre til fuldkommen gerning, så I kan være fuldkomne og helstøbte og ikke stå tilbage i noget.”

Job siger: ”Lær du mig ud over det, jeg kan se...”Job.34.32

Elisa måtte bede Herren oplade sin drengs øjne, så han kunne se at bjerget var fyldt med gloende heste og vogne. 2.Kong.6.15-17

Det er også på denne baggrund, at ord om de helliges sejr, må ses.

De, der aldrig har været syge eller har haft trængsler, har så let ved at tale om sejr, og siger: Vi er rige!

Men de, der **har** oplevet trængsler og ser sejren midt i dette, de er en trussel imod satan.

Vi må igennem mange trængsler indgå i Guds rige (som består i kraft) Ap.g.14.22.