

**Til den  
som er plaget  
af fjenden**

## Forord

Mange spørgsmål bliver stillet, når vi står overfor mennesker, der på den ene eller anden måde er plaget af fjenden.

Hvordan kom fjenden ind?

Hvordan bliver jeg udfriet?

Hvad siger ordet om udfrielse?

Hvilken stilling skal jeg indtage, hvis jeg vil udfries?

Hvordan forbliver jeg i den udfriede stilling?

Vi har forsøgt at besvare nogle af alle disse spørgsmål i dette lille hefte, og det er vort inderligste ønske, at det må blive til hjælp og gavn for hver og en, som er plaget af fjenden.

# Hvordan kommer fjenden ind?

Fjenden benytter sig af mange forskellige indfaldsveje. Vort sinds naturlige forsvar kan f.eks. få en lækage ved en voldsom påvirkning - et chok!

Enhver passivering af vore naturlige åndsevner, sådan som det forekommer i meditation, hvor et mantra gentages, ved indlevelse i monotone trommerytmer eller en forkert søgen af Helligåndens dåb, som viser sig ved en fuldstændig passiv (viljeløs) venten på "at ånden skal tage over" - kan give indgang for ånder.

Også indtagelse af store mængder alkohol, sløvende piller, nikotin og diverse narkotika nedbryder sjælens værn.

Ved at lade sig behandle hos en naturhelbreder har tusinder af mennesker måttet bøde med sjælelige lidelser (besættelse). 95 % af de metoder, som disse såkaldte "naturhelbredere" benytter sig af, er baseret på østens filosofi og betjener sig derfor ikke af Helligåndens kraft, men af satans kraft, og det uanset om de nok så meget kalder sig "kristne" eller "rene" naturkraft-udøvere.

Nogle af de "uskyldige" navne, fjenden dækker sig under er: magnetiske strygninger - pendulering - jordstråling, brug af pilekvist - akupunktur - zoneterapi - homøopati - urtemedicin - irisdiagnose - pyramidekraft m.fl. Der tales om energier – yin og yang. At energierne skal i balance. Men til dato er der ingen, der har kunnet påvise disse energier videnskabeligt. Det er altså et spørgsmål om tro. Hvorfor så ikke hellere tro på Jesus som vor frelser og læge?

Det turde næsten være unødvendigt at nævne, at enhver okkult praksis, såsom spådom, spiritisme, trolddom og magi baner vej for besættelse, da der jo her er tale om at tilbede og lade sig betjene af ånder.

Når vi ser på ovennævnte indfaldsveje, kan vi konstatere, at næsten samtlige er baseret på, eller en naturlig følge af, **synd** (vantro)!

Vi kan altså sammenfatte dæmoners indgangsmulighed i et ord: SYND!

Derfor kan det vel ikke undre nogen, at de, som ikke ønsker at have med Jesus at gøre og komme af med deres synd, er særligt udsatte for besættelse.

Men også når den troende synder **med vilje**, kan det give indgang (grund) for en ond ånd. Denne grund benytter den onde ånd til at bringe flere ånder ind. Ånderne giver sig til kende, men vedkommende, som har ånderne, godtager disse tilkendegivelser enten som udtryk for egen natur (personlighed) eller som Helligåndens virke, men det er i virkeligheden satans bedrag. På denne måde kan fjenden år for år bygge videre på den bedrageriske grund, han fik, da den første ånd blev givet indgang.

Den troende må spørge sig selv: Er der noget i mit liv, som jeg ikke kan få magt over, selv om jeg inderligt ønsker at blive fri?

Hvis den troende har prøvet at blive fri ved en viljesbeslutning og bekendelse af synden - og stadigvæk ikke kender sig fri - da er der tale om dæmonisk aktivitet (besættelse).

Den hellige Ånd kan godt bo i menneskets ånd, mens en eller flere dæmoner samtidig bor i legemet og bruger både tungen og legemet efter deres vilje. Gud virker i og gennem den troendes ånd, og de onde ånder virker i eller gennem sjæl og legeme.

Det faktum, at der er dæmon-besatte kristne, kuldkaster den teori, at det kun er folk i hedningelandene eller grove syndere, som onde ånder kan besætte. Denne opfattelse, som så mange kristne har, er bare alt for velkommen for djævelen, og tjener som skjul for hans bestræbelser på at få de kristnes legemer og sjæle i sin magt.

Heldigvis er en del af menigheden vågnet op og kommet til den erkendelse, at selv en troende, som er døbt i Den hellige Ånd, og hvor Gud bebor det indre Åndens tempel, kan blive så bedraget, at han tillader onde ånder indgang i sit væsen og bliver besat.

Kol. 3.5-10: "Så overgiv da til døden de lemmer, der hører jorden til: utugt, urenhed, begær, ond lyst, også

havesygen, som jo er afgudsdyrkelse. For disse synders skyld kommer Guds vrede. I dem vandrede også I engang, da I levede jeres liv i dem. Men nu skal også I aflægge det alt sammen. Vrede, hidsighed, ondskab, spot, skamløs snak af jeres mund. Lyv ikke for hverandre, da I jo har afført jer det gamle menneske med dets gerninger og iført jer det nye, som fornyes til sand erkendelse efter Hans billede, der skabte det."

## Hvad siger ordet om udfrielse?

I det uigenfødte menneske er viljen gjort til slave af satan, men når mennesket er genfødt og befriet fra syndens magt, er viljen frigjort til at vælge det gode fra Gud.

Jakob 4.7: "Underordne jer under Gud, stå djævelen imod, så skal han fly fra jer."

Gud har givet os sin autoritet, vi har myndighed over hele fjendens magt.

Luk. 10.19-20: "Se, jeg har givet jer myndighed til at træde på slanger og skorpioner og over hele fjendens magt, og han skal slet ikke kunne gøre jer nogen skade. Dog glæd jer ikke over, at ånderne er jer lydige; men glæd jer over, at jeres navne er indskrevet i himlene."

Jesus efterlod en besejret fjende bag sig, da Han stod op fra de døde.

Tænk altid på satan, som en besejret fjende!

AFVÆBNET = UDEN VÅBEN

GJORT MAGTESLØS = UDEN MAGT

STILLET ÅBENLYST TIL SKUE  
= UDEN SKJULESTED

I Jesus **har** du myndighed over satan. Bekend denne myndighed frimodigt og STÅ FAST!! Tro, at du er mere end sejrende. Fjenden ved det.

Ap.g.19.13-20: "Jesus kender jeg, og Paulus ved jeg om..."

Det var den onde ånds vidnesbyrd. Fjenden kan ikke herske over dig længere, hvis du ikke vil have ham til det.

Jakob 3.14-16: "Men huser I bitter misundelse og egen nytte i jeres hjerter, så ros jer ikke løgnagtigt på trods af sandheden! Den "visdom" kommer ikke ovenfra, men er jordisk, sjælelig, og stammer fra **de onde ånder**. Thi hvor der er misundelse og egen nytte, der er forvirring og alt, hvad ondt er".

Jakob 4.8: "Hold jer nær til Gud, så skal Han holde sig nær til jer! Tvæt hænderne, I syndere! og rens hjerterne I tvesindede."

Jakob 4.10: "Ydmyg jer for Herren, så skal Han ophøje jer."

Jakob 4.17: "Altså når man ved, hvad der er det rigtige, og ikke gør det, er man skyldig i synd."

Satan har ingen magt, hvor Guds Ånd hersker. Der står i :

Matt. 28.18B: "Mig er givet **al magt** i himmelen og på jorden."

v.19-20 "Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befaleet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende."

De onde ånder kender deres nederlag, de ved, at de blev besejret på Golgata. Hvor Jesus er Herre, der må de fly. I JESU NAVN skal de lystre, og de gør det!

Det har jeg erfaret både i forbindelse med forbøn for syge og plagede søskende, men også i mit eget liv med Herren. Vi kan blive prøvet med sygdomsanslag og dæmoniske anslag, men Herren har friet mig af dem ALLE!

Matt. 8.16-17: "Da det var blevet aften, førte de mange besatte til Ham; og Han uddrev ånderne ved sit ord og helbredte ALLE lidende, for at det skulle gå i opfyldelse, som er talt ved profeten Esajas, der siger: Han tog vore svagheder og bar vore sygdomme."

I Mat. 9.32 står der om en mand, der var besat af en stumhedsånd. Jesus drev den onde ånd ud, og den stumme talte.

Mat. 9.34: "Men Farisæerne sagde: Det er ved de onde ånders fyrste, Han driver de onde ånder ud!"

Mat.12.26: "Og hvis satan uddriver satan, så er han kommen i splid med sig selv; hvorledes kan hans rige da bestå?"

Der står så dejligt i:

Mat.10.25-26: "Disciplen må være tilfreds, når det går ham, som hans Mester og tjeneren, når det går ham, som hans Herre. Har de kaldt husbonden Beelzebul, hvor meget mere da ikke hans husfolk? Frygt altså ikke for dem; thi der er intet skjult, som ikke skal åbenbares og der er intet hemmeligt, som ikke skal blive kendt."

Matt.10.7-8: "På jeres vandring skal I prædike og sige: Himmeriget er kommet nær! Helbred syge, opvæk døde, rens spedalske, uddriv onde ånder! I har fået det for intet, giv det for intet!"

Matt.10.14: "Og hvis man ikke tager imod jer og ikke hører jeres ord, så gå ud af det hus eller den by og ryst støvet af jeres fødder."

Luk.10.16: "Den, som hører jer, hører mig og den, som ringeagter jer, ringeagter mig; men den, som ringeagter mig, ringeagter den, som udsendte mig."

Luk. 13.11-12: "Se der var en kvinde, som havde haft en sygdomsånd i atten år, så hun var krumbøjet og ude af stand til at rette sig helt op. Da nu Jesus så hende,

kaldte Han på hende og sagde til hende: Kvinde! Du er løst fra din sygdom."

v.13 "Så lagde Han hænderne på hende, og straks rettede hun sig op og priste Gud."

v.16 "Og denne kvinde, en Abrahams datter, som satan har holdt lænket, tænk i atter år, burde hun ikke løses fra denne lænke på sabbatsdagen."

Også plager, som søvnløshed kan i høj grad være onde ånders værk, idet de afpasser deres virkninger efter personens overspændte tilstand, som skjul for deres angreb. Så må vi regne med, hvad ordet siger:

Ordspr. 3.24: (gl.o) "Når du lægger dig, skal du ikke frygte, og når du har lagt dig, skal din søvn være sød."

Den, som er blevet befriet fra besættelse, ser bagefter klart, hvor enkelt og snedigt satan sneg sig ind. Nu gælder det om altid at være årvågen, på stadig vagt imod mørkets magter, så ondskabens åndehær ikke på ny finder en grund at bygge på.

Den troendes virkelige befrielse afhænger af hans aktive samarbejde med Den hellige Ånd, og nu gælder det om fortsat at stå fast i friheden på ordets grund. Når vi vandrer i lyset med alt, er der slet intet mørke i os, som fjenden kan skjule sig i.

Johs. 3.20-21: "Thi enhver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. Men den, som gør sandheden, kommer til lyset, for at det må blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud."

Johs.8.12: "Jesus talte nu atter til dem og sagde: Jeg er verdens lys; den, som følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys."

Onde ånder hader Guds ransagende lys, fordi ånderne virker i det skjulte, ved løgn og bedrag. Men de afsløres i sandhedens lys.

Den kristne, som er oprigtig af hjertet, trænger sig frem og søger hele Guds sandhed, for at få Hans lys over



alle områder i livet og over alle åndelige erfaringer, for på den måde at kunne aflægge mørkets gerninger.

Rom. 13.12: "Natten lider, dagen er nær. Så lad os da aflægge mørkets gerninger og iføre os lysets våben."

Jesus Kristus, Guds Søns blod renses os fra al synd, dersom vi vandrer i lyset; men lyset må skinne ind i sjælen, for at vi skal kunne vandre i det.

De onde ånder kan blive uddrevet i den Herre Jesu navn, men "grunden" som de har indtaget, kan kun unddrages dem, når viljen bestemt afviser alle deres indflydelser og tilegner sig befrielsen ved død med Kristus på Golgata.

Efter befrielsen skal den kristne vogte sig for, at ånderne ikke får indgang på nogen måde igen.

Vi ved fra ordet, at de altid forsøger at vende tilbage til deres hus, de opgiver ikke så let deres slave.

Luk.11.24-26: "Når den urene ånd er faret ud af mennesket, vandrer den gennem vandløse steder og søger hvile; og når den ikke finder den, siger den: Jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg gik ud af. Og når den kommer, finder den det fejet og pyntet. Så går den bort og henter syv andre ånder, værre end den selv, og de kommer ind og tager bolig der; da bliver det sidste værre for dette menneske, end det første."

## **Før udfrielsen:**

Hvis en udfrielse skal lykkes og føre til holdbar frihed, må visse betingelser være opfyldt:

1. Du må være et Guds barn, dvs. være omvendt og have modtaget Jesus, som Herre og Frelser i dit liv.
2. Dit mål må ikke blot være at blive fri for fjendens plager, men hovedmålet må være, at blive helt overgivet til Jesus med ånd, sjæl og legeme.

3. Du må indvi dig ydmygt til at renses fra alt, som hindrer dig i at leve "det nye liv" i Kristus.

4. Du må være villig til, at lade Helligånden afsløre alt i dig, som hindrer Gud i at bruge dig som et redskab i Hans tjeneste - også de ting, du måske stadig begærer, må kastes ud, **og du må frasige dig dem.**

5. Du må læse og fylde dig meget med Guds ord hver dag. Det er mad for vore sjæle og må være lige så naturligt for os, som den mad vi rent fysisk spiser.

6. Du må være villig til at gøre alt, hvad ordet påmindelse dig om straks!

7. Du må lade dig fylde med Ånden (Helligånden). De "tomrum", som de ånder, der bliver kastet ud efterlader, må opfyldes dagligt med Guds Ånd.

Punkt 7 er en naturlig følge af, at punkt 5 og 6 opfyldes!

## **Umiddelbart før udfrielsen:**

8. Du må tilgive enhver, som har gjort dig ondt og bede om tilgivelse hos dem, som du måtte have gjort uret.

9. Du må frasige dig enhver forbindelse med magi, trolddom, spådom og spiritisme.

Hvis ikke du har besluttet at sætte hele din vilje ind på at opfylde ovenstående punkters betingelser før udfrielsen, kan det sidste blive værre end det første.

Det er en alvorlig beslutning for Guds ansigt, hvor der ikke kan handles på skrømt. Vil du være fri til at vandre med Herren? Eller vil du bare være fri? Det må være afgjort inden!!

## Efter udfrielsen:

Der er nogle ting, som du må være meget opmærksom på efter en udfrielse:

Som nævnt i Luk. 11:24 er satans motto: "Jeg vil vende tilbage"

De ånder, der er kastet ud og bundet borte fra dig, har ingen ret til dig længere og kan derfor ikke vende tilbage - medmindre du giver dem ret og giver dem grund at bygge på.

De plageånder, som du har været slave af - måske i mange år - opgiver ikke omgående muligheden for at få deres bolig (dig) igen!

Derfor vil de prøve at komme tilbage med efterligninger af deres plagevirkning i håb om, at du vil komme i tvivl om, hvorvidt de er kastet ud og er borte fra dig. Her er et meget afgørende punkt for den fortsatte sejr.

Hvis du lader dig narre til at tro, at der intet er sket, og at du stadig "har" disse plageånder, da går satan af med sejren. Han har ligeså meget magt, som vi giver ham.

Men hvis du derimod opfyldt af ordet og Ånden står disse gøglebilleder = efterligninger imod og kun regner dem for løgn, hvad de jo er - og befaler dem at vige i Jesu navn, da vil du sejre i kraft af Lammets blod og dit vidnesbyrds ord.

Lad dig ikke røkke, selvom alt det synlige modsiger, hvad Gud har sagt. Guds ord står evigt fast - også for dig!

Lad os give nogle, eksempler, som viser hvor let, man af "gammel vane" kan komme til at give fjenden ret; og derved lukke op for de ånder, som man lige er blevet friet fra:

Hvis du har fået kastet en sygdomsånd ud, men fortsætter med at tage de piller, du fik for sygdommen, giver du på grund af din vantro fjenden ret i, at denne sygdomsånd fortsat er i dig, og den vil vende tilbage.

Fjenden efterlignede nogle karakteristiske smerter eller fornemmelser og narrede dig derved til at tage en pille mod den ånd, som du slet ikke husede længere. At fylde sig med medicin viser, at man tror på sygdommen !

At fylde sig med ordet og sige til fjenden, hvad Gud siger om mig viser, at man tror på Jesus, som sit helbred! Vi får, som vi tror!!!

En alkoholiker, storryger eller narkoman, som er blevet friet fra hhv. en alkoholånd, en nikotinånd eller en medicinånd (sovepiller eller andre narkotika), vil lukke op for plageåndens tilbagevenden ved atter at indtage giften. Det var jo den grund, ånden byggede på fra starten og som gav den magt over vedkommendes liv.

Generelt kan man sige, at hvis man genoptager den synd eller handling, som banede vej for plageånden, og som man netop **har frasagt sig**, da ånden blev kastet ud, ja, så kan det vel ikke undre os, at ånden vender tilbage, når man igen giver den grund at bygge på!

Vi kan altså ikke kraftigt nok indskærpe, at de, der er blevet befriet, må fylde alle tomrum op med Guds levende ord.

Intet hjerte (hus) står tomt, det bebos altid af nogen. Se til, at hjertet bliver fyldt med Den hellige Ånd, og at Jesu blod dækker tanke og sind. Vær opfyldt af Guds ord dagligt, til værn for alle fjendens anslag og gøglebilleder (efterligninger) af det, man er blevet befriet fra.

SIG til satan: "Der står skrevet...". Giv ham sandheden imod løgneren, sejr imod enhver fristelse og en rigtig angivelse af skriften imod fordrejelse af skriften.

Lad hele dit væsen, ånd, sjæl og legeme være bevaret i tillid til Den hellige Ånd.

Bøn er det vigtigste våben i ethvert forhold og i al kamp imod fjenden.

Du kan ikke modstå, stå fast eller kæmpe uden bøn. Det er et mægtigt forsvars- og angrebsvåben mod den åndelige fjende. Jesus siger: "Bind først den stærke", så kan du røve fra hans hus.

Gud velsigne dig til at holde ud!

### Efterskrift:

Dette lille hæfte er blevet til på basis af praktiske erfaringer fra en forbøns – og udfrielsestjeneste, som jeg og nogle af mine søskende virkede med i en sammenhæng, hvor Herren havde placeret os sammen.

Gud arbejder ikke efter et skema eller på samme måde i alle tilfælde. Nogle gange kæmpede og stred disciplene forgæves for at befri en besat (Mat.17.15-16), mens de andre gange bare behøvede at sige: ”Rejs dig op!” og så måtte den lamme ånd vige.

Det, vi erfarede var, at hvis ikke de punkter, der er nævnt i hæftet var opfyldt, så kunne udfrielsen trække ud i dagevis, fordi den plagede bevidst eller underbevidst holdt igen.

Finn Wellejus